

Welkomwoord ANTON van WILDERODE HERDENKING 30 juni 2018

Geachte familie Coupé

Goede vrienden van Anton van Wilderode en de Poëzie

Welkom op deze stralende dag in de habitat van de dichter die ons vandaag samenbrengt. Voor zover ik mij herinner is het meestal mooi weer al er zo'n herdenking plaats vindt. Dat is het voordeel als je in de zomer geboren én in dit geval ook overleden bent.

Beste mensen: alles herinnert hier nog authentiek aan Anton van Wilderode. Vooral hier ademde hij zijn eigen aarde, de lucht, de verten, het zingen van de vogels, de wind, de noten die in de herfst bonsden op het dak. Hier liep hij in de bossen met varens tot aan de knie.

Hier stond de moerbeiboom, het vaderhuis. Hier staat het huis waar hij hield van de eenzaamheid om in alle rust te kunnen werken - en waar nu nog zoveel moois in kan gebeuren.

En om de Franse zanger-poëet Leo Ferré te parafaseren: ook als de zanger fysiek niet meer bestaat, zijn liederen, zijn gedichten dwalen door deze straat.

Dat we nu hier zijn op deze manier hebben we te danken aan de familie Coupé en dan vooral aan Hildegard en Marc, die nu al een jaar lang, of nog langer, al het mogelijke hebben gedaan om van deze dubbele herdenking een poëtisch feestjaar te maken.

Niet alleen de voortdurend aangevulde website – die jullie toch allemaal een dezer dagen nog eens moeten bekijken – is een teken dat hun heerdom ook in dit digitaal tijdperk aanwezig blijft - ook en vooral nu het ontstaan van het Anton van Wilderode Genootschap heel wat in petto heeft voor de toekomst, zou de dichter bijzonder plezieren. Daarvoor hebben zij bergen verzet en vele mensen van weten te overtuigen.

Er zal dus vandaag volop gelegenheid zijn om hiervan lid te worden.

En... op een poëziefest als dit is er geen extra politiebewaking nodig, geen camera's, geen afrasteringen, geen stewards om de meute in het oog te houden.

Poëzie en vooral deze van Anton van Wilderode is een feest van vrede en goed gevoel.

Geniet daarvan vandaag met volle teugen, om daar later, als die mooie zomer weer voorbij zal zijn er nog eens met vreugde aan terug te denken.

Willem Persoon