

Hemel

De hemel vol beweging, losse vogels waaien
van ergens aan, en door elkander draaien
de wolken boven mij, -een steile zee
aan drukke stranden losplaatsen en kaaien.

Anton van Wilderode

Uit "Poedersneeuw"
Kwatrijnen
Lannoo 1991