

Zalig

Terwijl de herfstnamiddag staande bleef
raapten wij beukennootjes in de dreef,-
glanzende bruine driehoekjes van lakleer
in zorgeloos gras te grabbel en te geef.

Anton van Wilderode

Uit "Poedersneeuw"
Kwatrijnen
Lannoo 1991