

Zwijgend

Terwijl wij zonder woorden huiswaarts keren
verlaat de late zomer ons met ere:
het wimperbeven van een zonnebalk
en zwaluwen die altijd lager scheren.

Anton van Wilderode

Uit "Poedersneeuw"
Kwatrijnen
Lannoo 1991