

Januari

De januarimorgen krijgt geen licht
dan dwarrelings een zilverwitte schicht,
gevlokte mist verbergt mijn blauwe bossen
en zet een stolp over het vergezicht.

Anton van Wilderode

Uit "Buitengaats"
gedichten
Drukkerij ervé bvba Deurne 1996 (tweede druk)